

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη προσφέρει μία κοινωνική ανάλυση των σημαντικότερων κρατικών επιστημόνων οι οποίοι στελέχωσαν τον πολεμικό τομέα της κρατικής μηχανής της Μεγάλης Βρετανίας στο πρώτο μισό του Ψυχρού Πολέμου στο πλαίσιο νέων τάσεων της ιστοριογραφίας, τόσο σε ό,τι αφορά τη σχέση επιστημόνων και κράτους, όσο και σχετικά με την ιστορία της Βρετανίας τον 20ό αιώνα. Επίκεντρο της μελέτης είναι οι επιστήμονες εκείνοι οι οποίοι κατείχαν τις πιο υψηλόβαθμες μόνιμες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό της Μεγάλης Βρετανίας από το 1947, οπότε και η μεταπολεμική διάρθρωση της κρατικής μηχανής έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται, μέχρι το 1964, όταν λαμβάνει χώρα μία μεγάλη αναδιάρθρωση του πολεμικού τομέα, με τη συγχώνευση όλων των σχετικών υπουργείων υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Άμυνας. Πυρήνας της παρούσας μελέτης είναι μία προσωπογραφική ανάλυση των επιστημόνων της περιόδου 1947-1964 οι οποίοι κατείχαν τις υψηλότερες επιστημονικές θέσεις στον πολεμικό τομέα του βρετανικού κράτους. Παρουσιάζονται η μόρφωση/εκπαίδευσή τους, το κοινωνικό τους στάτους, η επαγγελματική τους σταδιοδρομία μέχρι να αποκτήσουν τις θέσεις οι οποίες τους εντάσσουν στην παρούσα μελέτη και αφού έφυγαν από αυτές. Αφού διαμορφωθεί το προφίλ της ομάδας αυτών των είκοσι, συνολικά, επιστημόνων, παρουσιάζεται μία βιογραφική ανάλυση των δύο πιο σημαντικών από αυτούς, του Sir Frederick Brundrett και του Sir William Cook. Σημαντική παράμετρο της μελέτης αποτελεί η σύγκριση της ομάδας αυτής των κρατικών επιστημόνων με τους δύο πιο γνωστούς, σε σχέση με το βρετανικό κράτος, αλλά και γενικότερα, επιστημονικούς συμβούλους, τον Λόρδο Zuckerman και τον Sir Henry Tizard. Η μελέτη, τέλος, επιδεικνύει, και επιχειρηματολογεί αναλόγως, γιατί η ομάδα των επιστημόνων που αναλύονται εδώ πρέπει να είναι στο επίκεντρο των μελετών για τη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των επιστημόνων σε σχέση με το κράτος και όχι οι διάσημοι συνάδελφοί τους.

